

Alexander Ebersson *havenevangelist Terneuzen - Gent*
Sloelaan 26 • 4535 EG Terneuzen
Tel. 0031 6 28780103 • E-mail: alexander.ebersson@gmail.com
levendwater-havenevangelisatie.nl

Mei 2022

Beste vrienden,

Als thema van deze nieuwsbrief wil ik het volgende Bijbelvers uit Jesaja 51: 12 aan jullie meegeven. Daar zegt de Heere God: 'Ik, Ik ben het Die u troost.'

Pasen

Gedurende Pasen bezocht ik de zeevarenden met kleine presentjes, traktaten en Bijbels. De mannen waren, zoals je op de foto's kunt zien, dankbaar met de scheepsbezoeken. De traktaten gaven opnieuw aanleiding tot een geloofsgesprek.

Uiteraard gingen de gesprekken ook over thuis, familie en vrienden. Een zeeman liet mij met trots een foto van zijn jongensdrieling zien en een ander van zijn dochtertje van drie. Zij had het druk met het eten van een watermeloen. Ik vind het machtig dat ik namens de Heere Jezus deze goede vaders kan bijstaan met een luisterend oor en een vertroostend W/woord.



Turkse zeeman

Op een Turks schip werd ik gastvrij ontvangen door een jonge Turkse zeeman. Ik kreeg van hem aan een kleine tafeltje een kopje thee. Het viel mij op dat deze man geïnteresseerd was in Jezus. De presentjes gaven aanleiding om het met hem over de verzoening van onze zonden te hebben. Hij luisterde er aandachtig naar. Een Turks Nieuw Testament nam hij dankbaar aan. Ik hoop en bid dat mijn nieuwe vriend er in gaat lezen en de Heere Jezus leert kennen als Zijn Heiland.

Russische en Oekraïense zeelui

Tijdens een scheepsbezoek raakte ik met een oudere Russische kapitein en een jonge Oekraïense zeeman in gesprek. Er was een goede sfeer. Er werd gelachen en er kwam de opmerking 'Wij zijn ver weg van huis en wij zijn hier nu familie van elkaar'. Ik mocht Bijbels, traktaten en ander geestelijke literatuur voor hen, de andere mannen en hun kinderen achterlaten. Na afloop van ons gesprek kreeg ik van hen toestemming om voor hen te bidden. Dankbaar en met een stil gebed in mijn hart verliet ik het schip.



Bidden en danken

Wilt u danken voor...

- het gekregen Nederlandstalige evangelisatiemateriaal van Pieter;
- de 60 Oekraïense kinderbijbels die ik kreeg van Johan en Linda;
- de gezegende scheepsbezoeken met Pasen.

Wilt u bidden ...

- voor een blijvende goede sfeer tussen de Oekraïense en Russische zeevarenden;
- voor de Turkse zeeman die een Nieuwe Testament kreeg;
- dat de christenen op de schepen dicht bij de Heere God blijven en Zijn rust en leiding blijven ervaren;
- om wijsheid, vrijmoedigheid en zegen op mijn scheepsbezoeken.



Oproep! Helpt u mee?

Op mijn scheepsbezoeken ervaar ik een toenemende vraag om zowel Russische als Oekraïense Bijbels. Gezien de oorlog in de Oekraïne is het een goede tijd om aan deze zeelui een Bijbel mee te geven. We geven met de Bijbel het beste wat wij aan hen kunnen geven! Helpt u mee? Alvast bedankt voor jullie gebed en gift.

Tot slot

Ik wil jullie via deze nieuwsbrief bedanken voor al jullie steun, gebed en betrokkenheid voor het evangelisatiewerk onder de zeevarenden!

Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst, ook namens Tonja en Hannah, Alexander



Uw gift kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie (fiscaal aftrekbaar).